

Het cadeau voor mama

een vertel- en tekenverhaal

Naar een idee van Linda Meuse
Bewerking voor het Nederlands: Melanie Plag

1.

De moeder van Tom was jarig. Papa had slingers opgehangen en Tom had samen met zijn grote broer en zus de tafel gedekt. In het midden van de tafel legden ze de cadeautjes neer. Toen mama de kamer in kwam, gaf Toms vader haar een dikke zoen en mocht ze de cadeautjes uitpakken.

Van papa kreeg ze een doos met chocolaatjes. De doos had de vorm van een hart. **[teken hartje bovenaan de pagina]** Toms moeder was dol op chocola en ook op hartjes, dus dat was een mooi cadeau.

2.

In het cadeau van Toms zus zat een kussen met daarop een geborduurd hart. **[teken liggend hartje als tweede bloemblaadje]** De zus van Tom had het zelf gemaakt van allemaal verschillende kleurtjes wol. Tom vond het erg mooi en wist dat zijn zus er heel hard aan had gewerkt.

3.

Van Toms broer kreeg mama een grote koffiemok met daarop - wat denk je? - een hart! **[teken nog een liggend hartje, het derde bloemblad]**

4.

Als laatste maakte mama het cadeautje van Tom open. Hij had een kaart geknutseld met daarop een hart van glitter. **[maak de bloem af met een vierde hartje]** Mama zei dat ze de kaart erg mooi vond en gaf Tom een warme knuffel. Maar toch voelde Tom zich niet echt blij. Hij vond de cadeautjes van papa en van zijn broer en zus veel mooier! Hij vond zijn kaart maar stom en nu wilde hij zijn moeder een echt bijzonder cadeau geven.

5.

De hele dag bleef Tom eraan denken. 's Middags liep Tom door de winkelstraat vlak bij hun huis. **[teken slingerende verticale lijn, de steel van de bloem]** Tom keek in de etalages. Achter de ramen hadden de winkeliers hun spullen mooi uitgesteld. Misschien kon hij hier ergens een bijzonder cadeau kopen? Iets dat beter was dan die stomme kaart?

6, 7

Tom liep de hoek om. **[teken halverwege een boogje opzij, begin van een blaadje]** Daar was de winkel van de juwelier en achter het raam lagen ringetjes, kettingen, oorbellen. Tom wist zeker dat zijn moeder daar heel blij mee zou zijn! Maar Tom wist ook zeker dat hij daar niet genoeg geld voor had, dus draaide hij zich weer om. **[teken een boogje terug, het blaadje is af]**

8, 9

Tom liep naar de overkant van de straat. **[teken een boogje aan de andere kant van de steel]** En toen zag hij precies wat hij nodig had! Dát was een bijzonder cadeau en ook niet zo duur. Hij kocht het cadeautje en ging gauw terug naar huis. **[teken boogje terug, tweede blaadje is af]** En wat denk je, zou zijn moeder het mooi vinden? **[wijs de hele bloem aan]**

Noot:

Oorspronkelijk was dit verhaal geschreven voor Valentijnsdag. Babboes heeft het overgenomen en aangepast met toestemming van de auteur. Je vindt het origineel hier:

<http://meusenotes.blogspot.nl/2014/01/something-special-valentines-day-draw.html>



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.